

Aan; de gemeenteraad van de gemeente Ridderkerk
Van; **gegevens geanonimiseerd**
Datum; 20230107
Betreft; Wijkoverleg opgeblazen door de gemeente Ridderkerk.

Beste raadsleden,

Uw burgemeester heeft onlangs een nogal onduidelijke brief gestuurd naar de voorzitters van de wijkoverleggen van de gemeente Ridderkerk.

Via hen kregen de deelnemers van de wijk overleggen te horen dat de gemeente geen ambtelijke ondersteuning meer geeft aan de wijk overleggen. Men trekt zich hals over kop terug, en de budgetten zijn blijkbaar verdwenen. De reden zou zijn dat men onheus bejegend wordt. Iets waar men blijkbaar niet tegen kan. Dit is in de brief naar de voorzitters van de wijkoverleggen lekker vaag gehouden zodat men er alle kanten mee op kan. Zelfs de verkeerde. Wel vreemd, want bij de overleggen die wij in West hebben vallen wel harde woorden doordat men de “ambtelijke matras”(het zeggen we zoeken het uit, en vervolgens laten sudderen) zat is. En door de weerstand heen moet prikken. Of je moet een gemeentevertegenwoordiger tot drie maal toe vertellen dat het opgehangen verhaal kant nog wal raakt. En dan weer gewoon opnieuw onwaarheden verkondigen...

Maar uiteindelijk gaan de meeste mensen met een tevreden gevoel naar huis. De “matrasmethode” wordt ook door diverse instanties, hier partners genoemd, gevoerd. Je moet dan echt vragen of er binnen een redelijke termijn een duidelijk antwoord komt. Dan voel ik wel eens de eksterogen bij een onbekwaam iemand steken. Maar geef dan een duidelijk antwoord! En draai er niet omheen. Onlangs was even scherp aandringen genoeg om een paar illegaal gestalde auto's in een paar dagen weg te krijgen. Ja daar moest even op eksterogen geduwd worden. Maar we hebben nog nooit zo snel iets voor elkaar gekregen!

Sommige mensen worden boos, omdat ze al heel lang en vaak over overlast hebben geklaagd. En resultaat nul. Ik snap best dat die dan zo reageren! Nu ontloopt onze gemeente haar wettelijke participatie taak door de overleggen op te schorten.

Men wil doelgroepen en jongeren trekken. Goed idee: daar zijn we al sinds **geanonimiseerd**, ons smeerolievrouwtje, mee bezig. En na haar vertrek is het

niet beter gegaan. Ik ben ondertussen wel ouder geworden; moet ik dan stoppen?

De gemeente organiseert nu een bijeenkomst. Daar is voor de burger geen spreekrecht. Terug naar de betutteling blijkbaar, waarbij de overheid verteld wat goed is voor de burger. En die knikt dan braaf ja? Stel je voor: het gaat over de burger, maar die mag zelf niet meepraten. En dan moet die burger wel braaf meedoen in het participatie traject!?! Hoe dan?

We gaan dus een tiental jaren terug in de tijd. En het aantal actiegroepen zal weer toenemen nu de werkgroepen niet meer gefaciliteerd worden! En bij mij thuis kan ik echt geen 20 personen herbergen voor een overleg.

Maar het geeft wel ruimte voor Ridderkerk om de wijkregisseurs en hun ondersteuners (een stuk of 6) te ontslaan wegens overtollig/boventalligheid. Dat spaart dan weer wat belastingcenten.

geanonimiseerd

Ex werkgroep Lucht & Geluid van het ex wijkoverleg West.