

Krimpen aan den IJssel, 1 december 2020

Geachte leden van de raad,

Op 31 januari 2019 heeft u, bij mijn benoeming als wethouder in Ridderkerk, in meerderheid besloten mij ontheffing van het vereiste van ingezetenschap voor Ridderkerk te verlenen. Deze ontheffing van het ingezetenschap is door u in uw raadsvergadering van 31 januari 2020 verlengd tot en met 31 januari 2021. Middels dit schrijven verzoek ik u mij wederom voor een periode van één jaar ontheffing te willen verlenen.

Bij schrijven van 7 november 2019 heb ik u uitgebreid aangegeven waarom ik er voor kies in Krimpen aan den IJssel te blijven wonen. Deze argumenten zijn voor mij ook in het achterliggende jaar onveranderd. Kort samengevat kwam en kom het er op neer dat ik voorafgaand aan mijn aantreden transparant ben geweest over mijn keuze in Krimpen aan den IJssel te blijven wonen. Daarbij zijn mijn tussentijds aantreden (ergo: geen volledige bestuursperiode) en gezinsomstandigheden (met kinderen die in alle opzichten aan Krimpen aan den IJssel zijn verbonden) bepalend geweest.

Regelmatig heb ik zelf in gesprekken met inwoners aan de orde gesteld dat ik veel in Ridderkerk ben, maar daar zelf niet woon. 't Is mijn ervaring dat men in de praktijk bestuurders (en dus ook mij) vooral beoordeelt op wie zij zijn en wat ze doen. Veel minder is men met de vraag bezig waar ik zelf woon: het zijn inzet en betrokkenheid die worden gewaardeerd. In die zin kan ik spreken van een prettige verstandhouding met de Ridderkerkse bevolking in alle dorpsdelen die Ridderkerk mooi maken.

Ik vind het van belang om (nu, op het moment van schrijven van deze brief bijna twee jaar na mijn aantreden), te benoemen dat ik de achterliggende periode met overtuiging en plezier het beste heb gezocht voor Ridderkerk, haar inwoners en ondernemers. Ik heb mij veelvuldig 'onder de mensen' begeven en daarbij zowel Ridderkerkers als Ridderkerk ontmoet en leren kennen. Bij inwoners thuis, de wijkoverleggen die ik in alle wijken bijwoonde, de kerkgenootschappen die ik bezocht, bij bewonersbijeenkomsten, de officiële en niet-officiële ontmoetingen door het hele jaar heen: het was mij een genoegen. Naar mijn overtuiging wederzijds.

Ik vind het een voorrecht om in Ridderkerk voor Ridderkerk(ers) in te mogen zetten. Met u als raad, het college, de ambtelijke organisatie en iedereen die daar een steen aan bijdraagt. Met Gods hulp, onderling respect en grote motivatie hoop ik ook de komende periode in Ridderkerk aan de slag te zijn.

Ik vertrouw erop mijn aanvraag voor verlenging van de ontheffing hiermee voldoende te hebben toegelicht.

Met vriendelijke groet,



C.A. (Marco) Oosterwijk